

# פרשת תרומה

## קצר ומעניין לפרשת השבוע

"וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידברנו לבו תקחו את תרומתי"

פרשת תרומה והפרשות הבאות מדברות על פרטי בניית המשכן - מידות, חומרים, כלי המשכן ועוד. אריכות הדברים מעלה שאלה - לצורך מה פירטה התורה בכזו אריכות את הנתונים הטכניים של המשכן? ומדוע דווקא כאן בספר שמות? הרי ספר שמות עוסק ברובו בכינון עם ישראל - ההתחלה כמשפחה, העבדות, יציאת מצרים, הניסים הגדולים ומעמד הר סיני. מדוע אם כן נכנסו תוכניות המשכן לספר שמות בפירוט רב?

הרב יונתן זקס מציע פירוש מעניין: עד עתה הרבו בני ישראל להתלונן - במצרים, כאשר משה ניסה לסייע והחמיר את מצבם; בים סוף, כשהצהירו שהם מעדיפים לעבוד את מצרים מאשר למות במדבר; התלוננו על מחסור במים, על מים מרים, על מחסור באוכל, שוב על מחסור במים, על היעדרותו של משה שהובילה לחטא העגל וכן הלאה. על אף כל הניסים, בני ישראל שבים ומתלוננים וחוטאים.

החל מפרשת תרומה מגיע כיוון אחר ביחסים - בני ישראל עובדים ביחד ובונים את המשכן, ובמשך כל התקופה לא נשמעות תלונות. אנשים ונשים תרמו ציוד, זמן וכישרון, ובכמות רבה עד שמשה נאלץ לעצור אותם. רואים מכאן שכל עוד משבר נענה באירוע ניסי, בני ישראל נשארו תלתיים וכתוצאה מכך התלוננו (שהרי לא הכירו דרך להתמודד בעצמם עם הבעיות שנוצרו); משקיבלו אחריות להשתתף עם הקב"ה בבניית העולם, בגרו ופעלו ביחד למען מטרה משותפת.

בניית המשכן היתה המיזם המשותף הראשון של בני ישראל, ובו ניתנה להם ההזדמנות להחזיר במעט לקב"ה על כל הטובה. בניית המשכן הביאה לידי סיום את תהליך לידת האומה וסימלה את העתיד הממתין לבני ישראל בארץ - בניית חברה, יצירה משותפת של עם ישראל ושותפות עם הקב"ה בבריאה. על כן הפירוט הארוך ועל כן המיקום המיוחד, המסמן את השלמת כינון עם ישראל.



בית הכנסת הקהילתי  
גני מודיעין

### זמני השבת

16:59	הדלקת נרות
17:10	מנחה
08:30	שחרית
10:00	תפילת ילדים
10:30	קידוש
16:00	מנחה
17:55	ערבית
17:55	צאת השבת

### הודעות



סניף אריאל גני מודיעין  
מחפש קומונרית



סניף אריאל גני מודיעין מחפשים קומונרית עם ראש גדול ורצון לעשייה בשביל להוביל את סניף אריאל בנות בגני מודיעין. את הסניף מלווה תנועת אריאל, מזכירות היישוב וועד ההורים המקומי.

לפרטים נוספים: אביבה קיסר  
0524239661

מניין שישי בבוקר בשעה 8:30  
בבית הכנסת

שיעור פרשת שבוע של יהונתן  
וינטר בכל חמישי בשעה 20:30

שבת שלום!